

N.V. Rotterdamsche Lloyd

TE ROTTERDAM



TELEGRAM-ADRES
„LLOYDMAIL“

PASSAGE-KANTOOR
TELEF. WELTEVREDEN NOS.
2113, 2114, 2115, 2116

Th. A. W. Ruys
p/a N. I. S. O.
Noordwijk 13
BATAVIA C

20 November 1945

BATAVIA-CENTRUM, 19
KONINGSPLEIN WEST 3

Den Heer D. F. Stutterheim

4e Bataljon

TJIMAH I

Waarde Kapitein,

Uw briefje van 14 dezer bereikte mij in goede orde. Naar aanleiding van wat U schrijft over Uw gaan naar Amerika, deel ik U mede dat zulks alhier door de desbetreffende afdeeling reeds in behandeling is genomen en de eerste stappen onzerzijds zijn genomen.

U moet er echter op rekenen, dat dit niet vlot zal gaan. Al dat soort dingen werken in de tegenwoordige wereld buitengewoon stroef.

Vervolgens een ander punt. De gegevens, welke wij na de bevrijding van Nederland hebben ontvangen over het verloren gaan van het ms "BENGALEN", zijn anders dan de verhalen, die ik hier nu heb gehoord.

Zoudt U mij een verslag kunnen sturen over de wijze, waarop dit schip is ten onder gegaan.

U bij voorbaat dankend, verblijf ik,
met vriendelijke groeten,